

## Tussentijds betekenis-geven III

Het jubileum van de Iona Stichting (22 en 23 april) willen wij met u allen vieren. In de aanloop hiernaar toe delen we graag wekelijks, via email, een gedachte met u rond het thema: *tussentijds betekenis-geven*. Dit is het derde bericht.

*'Ik breek hier geen lans voor een terugkeer naar de postkoets, maar pleit wel voor het blijven schrijven van brieven. Omdat e-mail geen reis kent, maar een brief onderweg is en omdat wij, zolang iets onderweg is, ons de tussentijd bewust zijn.'*

(Kees van Kooten)

De thema's 'Onderweg Zijn' en 'Tussentijd bewust zijn' hebben we in de vorige twee berichten aangesproken. Ook cultuurfilosofe Christine Gruwez zal meewerken aan ons programma. Haar werk rondom '*Tijdgenoten onderweg*' en haar bijdrage aan de Iona-bundel '*Zonder Wij geen Ik*' worden steeds actueler. Hoe gaan we met de toenemende onmacht om, of met het niet-weten als levensvraag? Er ontstaan steeds vaker nieuwe werkvormen om samen naar deze complexiteit te kijken.

Otto Scharmer noemt dit *presencing* (actief-waarnemend in het Nu zijn). In zijn Theorie-U is dit afgebeeld als open-tussenruimte, een niet-weten, onderin de U. Middels deze werkvormen wordt een collectieve-intelligentie wakker geroepen. Hiervan kunt u tijdens de Iona initiatieven-markt op zaterdag 23 april meerdere voorbeelden leren kennen.

De grote vraag is welke toekomst zich aandient. En hoe wij ons tot die toekomst verhouden. Kort geleden schreef tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki samen met Rindert de Groot '*Het einde van het midden is de opkomst van de vloeibare samenleving*'. Hun boeiende inzichten vormen het uitgangspunt van het slotgesprek op de middag van ons jubileum. Wat betekenen deze voor ons allemaal en voor de Iona Stichting? Om alvast een indruk te krijgen kunt u in de bijlage een hoofdstuk uit het boek vinden.

Voor informatie over het jubileum, eerdere berichten en aanmelding leest u meer op: <http://www.iona.nl/nieuws/tussentijds-betekenis-geven-/50>

Het laatste bericht mag u verwachten op 20 april.

Met vriendelijke groet,  
Namens de Iona Stichting

Désanne van Brederode  
Ignaz Anderson